



**שם:** בדארנה אברהים

**שם העבודה:** אמון הציבור, תחלואה ותמותה בקרב קבוצות מיעוטים בישראל, באנגליה ובארה"ב בתקופה שבה התפרצה מגפת הקורונה וההיענות של אותן קבוצות לחיסונים

**מנחה:** פרופ' מנפרד גרין

### **תקציר:**

מגפת הקורונה שפרצה בתחילת 2020 והתפשטה במהירות ברחבי העולם הפכה עד מהרה ממשבר בריאות בעל השלכות כלכליות בקרב האנושות כולה, למשבר שלהשלכותיו השפעה משמעותית על החברה ועל יחסים בין קבוצות שונות בחברה.

נתונים על שכיחות נגיף הקורונה ועל תחלואה קשה בקרב קבוצות מיעוטים בבריטניה ובארה"ב נאספו כבר באפריל 2020 (1), 4 חודשים לאחר אבחון המקרה הראשון בסין. עד מהרה התברר שנגיף הקורונה משפיע על האוכלוסייה באופן לא-שווה (2). כך למשל, הן שיעורי התחלואה והן שיעורי התמותה בקרב שחורים ואסיאתיים בבריטניה נמצאו גבוהים יותר לעומת שיעורים אלה בקרב קבוצות לבנים; בניחוח נתונים בקרב 47 מיליון אמריקאים בארה"ב נמצא שעד 20 ביולי 2020 שיעורי האשפוז של חולים שחורים והיספנים היו גבוהים פי 3.3 ו-4.1, בהתאמה, בהשוואה לחולים לבנים, ושיעורי התמותה היו גבוהים פי 2.4 בחולים שחורים או היספנים בהשוואה לחולים לבנים (3).

במדינת ישראל, שמורכבת, כמו מדינות אחרות, מקהילות ומסקטורים שונים ושבה החברה היא מארג של זהויות, של תרבויות, של תפיסות עולם ושל צרכים, המקרה הראשון של התפרצות נגיף הקורונה COVID-19 אובחן ב-27 בפברואר 2020. עד אפריל 2022 ישראל חוותה שישה גלי תחלואה. אמנם פגיעת הנגיף לא פסחה על אף קבוצה באוכלוסייה, אבל נמצא כי התייחסות לנתונים (תחלואה ותמותה) והיענות להנחיות (לרבות קבלת חיסונים) התקבלו באופן שונה בקרב שתי קבוצות מיעוטים – ערבים וחרדים – בהשוואה לכלל האוכלוסייה. לאורך תקופת המגפה נמצאו דפוסים דומים בין המיעוט הערבי לבין המיעוט החרדי. עם זאת, בדפוס התחלואה נמצאו בין שתי הקבוצות הבדלים: בקרב האוכלוסייה החרדית נרשמו שיעורי תחלואה גבוהים לאורך כל תקופת המגיפה, בעוד שבקרב האוכלוסייה הערבית ניכרו שינויים בין דפוס ההיארעות של הגל הראשון לבין דפוס ההיארעות של הגלים שהגיעו בהמשך (4) (5).

**מטרת המחקר:** לבדוק את הקשר בין תחלואה, תמותה וההיענות לחיסונים מ-COVID-19 בקרב אוכלוסיות מיעוטים ולהשוות אותם עם האוכלוסייה הכללית באותה מדינה. בנוסף, לבדוק כיצד גישה והבנה של נתוני תחלואה ותמותה מ-COVID-19 עשויות להשפיע על התוצאות הבריאותיות (הבריאות הכללית), הגישות וההתנהגויות של אוכלוסיות



מיעוטים בישראל. יחד עם זאת, לבדוק את הקשר בין ההיענות והאמון בחיסונים לבין בריאות הכללית בקרב אותה קבוצה יחד עם בדיקת פרמטרים של עישון, שימוש במסכות, התקהלויות, סכרת, הרגלי מזון, קרי הרגלים ומצבי בריאות והדרכים למניעת המחלה. במחקר זה את תיבדק תגובת האזרחים למשברים עולמיים באמצעות מגפת COVID-19 כניסוי טבעי.